

Vrijheid & Avontuur



De flanken van de Hondsrug...

Startadres	Carpoolplaats aan de N34 bij Gasselte of een andere plaats die aan de route ligt (bijv. Gieten, Annen, Anloo)
Afstand	38 kilometer
Provincie	Drenthe
Beschrijving	Gevarieerd en enigszins glooiend landschap rond de Drentse Hondsrug. Bossen, begroeide velden, veel kleine fietspaadjes en schelpenpaadjes. Het Hunzedal, dorpjes en weidse uitzichten. Kies een zonnige dag met weinig wind en geniet...





Beschrijving:

Als je met de auto naar het startpunt komt, kan deze geparkeerd worden op de carpoolplaats aan de N34 bij Gasselte. Van hieruit is de route beschreven, je kunt natuurlijk ook parkeren in Gieten, Annen of Anloo.

Rijd met de fiets de carpoolplaats af via het kleine paadje in de hoek dat richting Gasselte loopt. Aan het eind gaan we linksaf het Lutkenend op. Daar waar het asfalt overgaat in klinkers even linksaf slaan om het mooie witte [kerkje van Gasselte](#) te bewonderen (let op: het kerkje staat wat naar achteren en valt vanaf de weg niet op, je rijdt er zo aan voorbij). Daarna een stukje door de Hoofdstraat van Gasselte. Vervolgens een aantal keren vrij vlot achter elkaar links/rechts en je bent op het mooie Brummelpad waar we voor de eerste keer de glooiingen van de [Hondsrug](#) zien. Dichtbij Gieten twee keer rechts en je bevindt je opnieuw op een uitnodigend fietspad.

Na het oversteken van een weggetje fietsen we op de kam van de Hondsrug met naar beide kanten weidse uitzichten. Erg mooi.

Na de afdaling slingeren we via wat linksaf en rechtsaf naar de onderdoorgang van de N33 (we passeren dit tunneltje later op de route nog een keer).





Nu gaan we na de onderdoorgang meteen rechts, een klein stukje parallel aan de autoweg en dan linksaf een fietspaadje op. Iets verderop rechtsaf naar een klein schelpenpaadje. Dit schelpenpaadje, dat zich prachtig door de begroeide velden slingert, blijven we een tijdje volgen. Kilometerslang genieten van de ruimte, de stilte, de vogels, de insecten, de diversiteit van kleuren en bloemen, de rust...



Bij de ANWB paddenstoel linksaf richting Annen. De glooiingen van het Hondsrug-landschap laten zich weer zien, je steekt het riviertje De Hunze over en ziet links recreatiebedrijf Breeland.

De eerste huizen van Annen worden snel bereikt. De route gaat door brinkdorp Annen, dan onder de N34 door en iets later fietsen we Anloo binnen. In Anloo vinden we een [mooie kerk](#) en een leuk terras om eventueel nog wat extra energie te tanken voor het laatste deel van de route. Na het terras linksaf een fietspad op in de richting van de Drentse bossen. In het bos linksaf op een klein schelpenpad in de richting van het [verzetsmonument](#). Na een stop bij het monument, via een fietstunneltje, onder de N34 door verder op het schelpenpad.



Aan het eind rechtsaf, een klein stukje op het fietspad langs de weg. Daarna via kleine, charmante (fiets)paadjes in de richting van het al eerder gepasseerde tunneltje bij Gieten. Doe rustig aan en kijk goed om je heen, er zijn veel leuke dingen te zien, ook De Hondsrug laat zich nog een keer van zijn mooiste kant zien.



Na een aantal mooie fietskilometers zien we het tunneltje dat we 20 kilometer geleden ook al in tegenovergestelde richting zijn gepasseerd. Rechtdoor en via molen, kerk en Hoofdstraat door Gieten. Bij het verlaten van Gieten de N34 nog een keer over in de richting van het bosgebied waar de Superprestige wielervedstrijden van Gieten werden gehouden. Het pad wordt een (goed te berijden) zandpad, links en rechts liggen verschillende waterplasjes verscholen in het groen, mooi!

Aansluiten op een fietspad voor de laatste loodjes in de richting van het startpunt. Op een kruising van fietspaden nog een keer linksaf en verderop passeren we het wonderschone [Gasselterveld](#) (ook wel Nije Hemelriek genoemd). Even afstappen en de tijd nemen om rond te kijken. Als de omstandigheden goed zijn lijkt het hier door het blauwe water en de witte zandduinen een ver buitenland.



Op zomerse dagen kan het hier druk zijn, een stukje langs het water naar de rustige plekjes lopen is dan echt de moeite waard.



Na het Gasselterveld fietsen we het bos uit en een paar minuten later zijn we terug in Gasselte op de plaats waar de fietstocht is begonnen.

! Let op !

Deze beschrijving is niet bedoeld om mee te navigeren. Gebruik voor navigatie het gpx-bestand (te downloaden op de [pagina](#) waar ook deze routebeschrijving op staat) en een navigatie-app.

We hopen dat je net zo van deze route hebt genoten als wij hebben gedaan.

We zouden het erg waarderen als je een minuutje de tijd wil nemen om deze fietsroute te beoordelen, het kost echt weinig tijd, kijk op <https://forms.gle/hDsVD8hhw5qVnR7V8>

Je helpt daarmee niet alleen ons maar ook andere fietsers, dank je wel daarvoor!!